

**PG Honselersdijk | zondag 10 januari 2021**

Regenboogkerk om 09.30 uur

---

Voorganger: ds. Lennart van Berkel

Ouderling:

[Diaken:]

Lector:

Organist:

Thema: **Iemand met gezag**

---



## **VOORBEREIDING**

**Muziek / Orgelspel**

**Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst**

*(gemeente gaat staan)*

***Aanvangslied - NLB 210: 1 en 2***

God van hemel, zee en aarde  
Vader, Zoon en heil'ge Geest,  
die ons deze nacht bewaarde,  
onze wachter zijt geweest,  
houd ons onder uw gezag,  
ook in deze nieuwe dag.

Neem mijn dank aan, deze morgen,  
dat Gij alle dagen weer  
al mijn angsten, al mijn zorgen  
met mij delen wilt, o Heer.  
Nooit ben ik geheel alleen:  
Gij zijt altijd om mij heen.

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

***Vervolg intochtslied - NLB 210: 3***

Laat mij als een trouwe dienaar  
door uw grote wijngaard gaan,  
waar de liefde wordt beleden  
en de waarheid wordt gedaan,  
waar het recht bloeit als een roos  
van uw liefde, eindeloos.

*(gemeente gaat zitten)*

***Aansteken kaarsen op de liturgische tafel***

## **Gebed om ontferming**

### ***Loflied – NLB 103c: 1 en 3***

Loof de koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de koning, loof de koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,  
Hij kent onze broze kracht.  
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons  
van de boze en zijn macht.  
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,  
die het licht is in de nacht.

## **DIENST VAN HET WOORD**

### **Gebed om de opening van het Woord**

#### **Kindermoment**

#### ***Kinderlied – Machtig God, sterke Rots (opwekking 277)***

<https://www.youtube.com/watch?v=ldf25yjcLPc>

#### **Schriftlezing uit het Nieuwe Testament – Marcus 1: 21-28 (door lector)**

<sup>21</sup>Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. <sup>22</sup>Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. <sup>23</sup>Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: <sup>24</sup>‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ <sup>25</sup>Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ <sup>26</sup>De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. <sup>27</sup>Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ <sup>28</sup>Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

#### ***Lied – Psalm 111: 2, 4 en 6***

Zijn doen is louter majesteit,  
zijn luister, zijn gerechtigheid  
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
Genadig en barmhartig is  
de Heer, en zijn gedachtenis  
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Hoe recht is zijner handen werk,  
de waarheid zelf, volmaakt en sterk,  
hoe heilzaam zijn gegeven orde!

Hij spreekt zijn wil uit en voortaan  
wordt daar nooit meer aan afgedaan,  
ieder moet Hem gehoorzaam worden.

Van alle wijsheid het begin  
is: vrees de Heer met ziel en zin,  
aanbid zijn wil met vrees en beven.  
Dit is het helderste verstand.  
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.  
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

## **Overdenking**

### **Meditatieve stilte**

#### **Lied - Jezus leidt zijn kerk | Sela**

<https://www.youtube.com/watch?v=E5vj0Z8iq8M>

God riep door de eeuwen heen  
mensen overal vandaan.  
Vaak vervolgd, maar nooit alleen  
zijn zij moedig voorgegaan.  
Door Gods adem aangeraakt,  
door de Geest die levend maakt,  
ging het Woord van mond tot mond  
zegenend de wereld rond.

Jezus roept en leidt Zijn kerk  
naar het einde van de tijd;  
bouwt met ons Zijn koninkrijk  
vol van Gods gerechtigheid.  
Als de wereld vlucht en vecht,  
komen wij op voor het recht;  
geven machtelozen stem,  
volgen Jezus, dienen Hem.

Lijkt de vijand veel te sterk,  
raken wij soms in het nauw,  
Jezus komt en redt Zijn kerk.  
Niets wat Jezus tegenhoudt.  
Door de kracht van Jezus' kruis  
komen vele mensen thuis,  
uit het rijk van duisternis  
in Gods koninkrijk van licht.

In de volheid van de tijd  
knielen wij met diep ontzag.  
Jezus komt vol heerlijkheid  
op die eerste nieuwe dag.

Halleluja, Jezus leeft,  
die Zijn rijk gevestigd heeft.  
Geef Hem glorie, breng Hem eer.  
Lof zij Jezus, Hij regeert.

## **DIENST VAN DE GEBEDEN**

### ***Pastorale mededelingen***

#### **Dankgebed**

**Voorbeden | afgewisseld met 'Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons'**

#### **Stilte**

**afgesloten met een gezamenlijk Onzevader**

### ***Mededeling over de collecten***

#### **Slotlied - Lied 838: 1 t/m 3**

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

#### **Wegzending en Zegen**

*Door de gemeente zingend beantwoord met: Amen, amen, amen!*

**[Inzameling van de gaven]**